

MARVEL
HEROES 7

JUNIORPRESS PRESENTEERT



NR. 22

PRIJS: fl. 4,95

BELGIË: Bf. 98

CONAN

DE BARBAAR

SPECIAL



JP
JUNIOR
PRESS
STRIP

Stripschappenning 1989

De commissie adviseert het bestuur van Het Stripschap voor de Stripschappenning voor het Album van het Jaar 1989 (van buitenlandse origine) te kiezen:



**VRAAG
ERNAAR**

BIJ DE

TIJDSCHRIFTEN-
HANDEL

EN

STRIP-
SPECIAALZAAK

f 16,95

Miller

Frank Miller is een tekenaar die ver vooruitloopt op zijn collega-stripschrijvers. In Daredevil experimenteert hij naar hartelust met verschillende tekentechnieken en materialen, zonder dit ten koste te gaan van het verhaal. Een verhaal dat vanuit verschillende perspectieven wordt verteld, een techniek die we nog weinig tegenkomen in het stripverhaal.

Stan Lee
PRESENTEERT:

CONAN

DE BARBAAR

de TOREN van VUUR



Michael Fleisher - tekst * John Buscema en Ernie Chan - tekeningen * George Roussos - kleur
Rob van Eijck - vertaling * BeauType - lettering * Arts Loos - Ned. produktie en eindredactie

Conan special is een uitgave van Juniorpress b.v., Naarden.
Copyright © 1989 Conan Properties, Inc. All rights reserved. Conan is a trademark of Conan Properties, Inc.
Printed in Hungary.

Oorspronkelijke uitgaven: Conan the Barbarian 150-151-152. Juniorpress 90-30.





Enkele minuten later.....

Ze moet hierlangs gekomen zijn, baron Turb'Eq! Volgens onze rapporten is er geen andere mogelijkheid...!

Je kunt maar beter bidden dat we haar weer gevangen nemen, Karn



.... anders zal ik je met eigen handen levend villen, omdat je haar hebt laten ontsnappen...!

Even later....

En, hond...? Je hebt de baron het meisje horen beschrijven! Wat heb je te zeggen?



H-Het is de waarheid, heer...! Ze was hier, maar... maar heel even!

"En toen vluchtte ze oostwaarts, op het paard van een zwartharige barbaar...!"

Is het niet schitterend, barbaar, dat de goden van deze wereld zelfs in hun nederigste schepsels zo'n verrijning en betovering hebben kunnen leggen....?

Ik heb al veel vlinders gezien, meisje.....



.... ja, en ik heb in mijn leven ook al heel veel vrouwen gekend....



Nee! Want, bij de ogen van Ishatar, je gaat met ons mee!

GRIPPT HAAR!

Bij Crom, ik geef toe dat het me een raadsel is waarom zoveel krijgers zo graag een zo onschuldig jong meisje willen vangen!

Maar dat betekent niet dat ik iemand van jullie in leven zal laten om opheldering te geven, als jullie nog EEN stap dichterbij komen!

Goed dan, barbaar! Als jij zo graag wilt sterven om haar te redden....

... dan, bij Mitra, zullen we je....

AARGGH..!

Jullie doen je best maar, honden..! Maar ik vrees dat jullie dat dan met doorgesneden keel zullen moeten doen!

Je kunt beter zonder verzet met ons meekomen, meisje....! Die gebronsde vriend van je kan jou onmogelijk tegen ons allemaal beschermen...!

Nee....! Blijf van me af...! Ik wil niet opnieuw door jullie geketend worden....

Ik had beter moeten weten dan me hier door jou zo lang bezig te laten houden! Ik had je meteen moeten doden!



...GENADE!!

Bij Crooms duivels!



Want nu heeft dat lieve meisje zich vast nog dieper in de problemen gewerkt....!



GA WEG...!
GENADE!



Dan zal hij ons met veel plezier langzaam vermoorden!

Als jullie mij mijn vrijheid niet geven..... dan heb ik geen keus...!

Hoeveel pijn mij dit ook doet, ik moet doen..... wat ik MOET doen...!













Vriendelijk bedankt, meisje! Die hulp had ik net nodig! Je was net op tijd.....!

En zie je dat die herbergier best een mooie herberg heeft...? We hebben nu een adembenemend uitzicht...!

GYAAAAA



Dikke, stevige muren, dus worden we niet wakker van andermans gesnurk...!

HMFFF...!

HMNGHH!



Maar, meisje, ondanks al deze voordelen, zou ik het hier nog leuker vinden met.....

Nee!
Genade!
Nee!



... een steviger deur...!

AARGHH...!



Bij Crom, meisje....! Word wakker! We moeten hier weg, voor....

Nou, een mooi moment om flauw te vallen!





Ja, het is geen wonder dat de gebronsde barbaar in totale verbijstering naar het wonderlijke schouwspel staart dat voor hem ligt.....

Want een reusachtige vuurzuil rijst op uit de koude diepte, een toren van rossig vuur die schijnbaar alleen wordt overeind gehouden door de kille zee vol ijschotsen...!



Conan, ik... ik moet naar binnen...! Snel....!

Ja, meisje, ik doe wat ik kan! Maar ik snap niet wat dit voor zin heeft!



Zelfs van hier kun je zien dat erin dat ding geen ingang of uitgang te vinden is!

En zelfs geen...



Nu ben jij het die onzin praat, barbaar...!

Vertrouw me nu maar en....



.... en
kijk....

Croms duivels!
Ik mag hangen als
die vurige vlammen-
zee niet begint....
te splijten...!

Ja...! En terwijl de barbaar ver-
baasd toekijkt, scheiden de vlam-
men zich....



..... en onthullen zij een
gapende poort waar enkele
sekonden geleden nog een
ondoordringbare muur van
vuur stond....

Ondanks al hun helderheid stralen de spook-
achtige vlammen slechts een koele, zachte warm-
te uit.....



Maar zelfs dit verschijnsel staat nauwelijks in ver-
houding tot....

.... het ongelooflijke schouwspel dat hen binnen
wacht. Want dit is een heiligdom dat een geschikte
woonplaats is voor een god, met wentelende vlak-
ken van goud en zilver die het verblindende licht
uitstralen van miljoenen onaardse juwelen....



Leg me daar
neer, barbaar....

Goed,
meisje...!



Is er nog iets dat ik
voor je kan....

Nee, barbaar. Draai
je even om, alsjeblieft,
en..... en kijk niet
naar me!



Goed hoor, meisje. Dan
kijk ik ondertussen even
naar al die....

Conan....!



Hè...? Wie praat
daar tegen me zonder ge-
luid te maken....?

Ik ben het,
Conan....



Ik ben te zwak gewor-
den.... heb teveel energie
verloren.... om met je te kun-
nen praten zoals je rasge-
noten doen.....



Dus praat ik nu tegen
je zoals MIJN rasgenoten altijd
doen..... rechtstreeks van
MIJN GEEST naar JOUW
GEEST....!



Volgens jouw normen ben ik
stervende.... mijn levensstof vloeit
uit me weg, zonder dat ik daar iets
tegen kan doen..... Om jouwent-
wille, barbaar.....



..... om
jouwentwil zou
ik tot het eind
toe mijn....



.... aardse vorm
waarin je mij kent
willen handha-
ven....



..... maar ik heb
zelfs daarvoor
de kracht niet
meer....



..... en dus zie je
me nu..... zoals ik
werkelijk ben....



Je voelt op dit moment
angst en afschuw, hè, Cimmeriër?
Antwoord maar niet...! Ik lees het
in je geestesoog....

Wat is het geweest
dat in jouw ras zo'n
ingeboren wantrouwen
heeft veroorzaakt tegen-
over alles dat je on-
bekend is....?

Je wilt hier vluchten,
nietwaar.....? Doe dat maar!
Er is.....

HA....! Dus
je hebt het nu eindelijk
zelf gezien, stomme
wilde....?



Ja! Het is eindelijk tot die dikke schedel van je doorgedrongen dat dit
wezen over veel grotere macht beschikt dan gewone mensen....!

Ja! En dat ik, als ik
over deze macht beschik,
de wereld als een god kan be-
heersen...!



Ik had het monster in mijn macht, maar het is ontsnapt...! Nu wil ik het terughebben....!

Ga dus opzij, barbaar! Ga opzij of STERF....!

Alleen zijn ogen, die branden als blauwe kolen, verraden de razende woede die in Conan opwelt...

Een "monster"...! Zo heeft de baron het weten genoemd. Maar hoe gruwelijk het er ook uitziet, dit schepsel is GEEN monster. Nee...!



De monsters zijn deze mannen....



Je hebt dus besloten je zwaard te trekken, nietwaar, barbaar?

Dan ben je een dwaas! En over een paar seconden ben je een dode dwaas!

Conan is in zijn leven al veel geweest....

Een dief is hij geweest, een rover en een mensendoder...! Ja, dat alles is Conan van Cimmeria geweest....



Maar een dwaas? Nee!

AAAGGHHH!!

Als er dwazen in deze toren zijn, dan zijn het degenen die het zo vermetel opnemen tegen zijn razende woede....!



Als een gruwelijke, massieve engel des doods springt en zwenkt de grote Cimmeriër om de krijgers heen. Zijn zware, bloedige zwaard hakt flitsend op hen in....

De een na de ander storten de doorboorde lichamen neer, als norske priesters in een sombere tempeldans...



In korte tijd is de dodendans voorbij, en nog slechts één deelnemer staat overeind...



Geen enkel denkend wezen wil graag sterven. Jij niet, en ik ook niet! Maar ik kan de dood aanvaarden, nu ik weet dat niet de hele wereld verdorven is...!



..... en dat ik uiteindelijk gevonden heb wat ik zo lang zocht: een vriend....!



Het wezen huivert even..... en sterft dan.

En dan begint plotseling de vurige toren te trillen, alsof ook die een levend wezen is...



DUIVELS VAN CROM..!

Als een reus, geveld door woede en verdriet, schokt de kolossale toren heen en weer, alsof de wereld op het punt staat te vergaan....



Grote scherven storten neer als een donderbui, terwijl Conan naar de vuurpoort rent.....



En als een panter springt hij erdoorheen, terwijl de vlammen zich achter hem opnieuw sluiten tot een solide muur van vuur....

Met reusachtige sprongen haast de Cimmeriër zich naar de oever, terwijl achter hem de grote vuurzuil brult en sist als de hellen van ARALLU, het domein van het eeuwige vuur.



En de magische toren zinkt snel weg in de zee vol ijsschotsen....



Stan Lee

PRESENTEERT:

CONAN

DE BARBAAR

het DAL des DOODS

Winter in de sombere heuvels van Cimmeria.
Dan ligt het grimmige land verborgen onder
een deken van zachte sneeuw....

Dan knaagt de honger. En een ja-
ger moet steeds hoger de berg-
passen inrijden, door stormen ge-
teisterd, om het laatste wild te
vinden..... En dat geldt niet alleen
voor een gebronsde barbaar....



Michael Fleisher - tekst
Rob van Eijck - vertaling

* John Buscema en Ernie Chan - tekeningen
* BeauType - lettering

* George Roussos - kleur
* Ans Loos - Ned. productie en eindredactie



... maar ook voor de sneeuwhaviken, die, gedreven door een dreigende hongerdood, iedere prooi aanvallen die zich aandient....



..... zelfs als die prooi een mens is....!

SKREEEEEEEEEEEE

Wel alle duivels...!



UNNGHH!



Botten van Crom!



Deze vliegende duivel heeft me mijn paard en mijn eten gekost.....!



En dat
maakt me
"hnggh" ra-
zend!

In de wanhopige strijd
die nu losbrandt tussen
man en roofdier, is het in
dit geval de man die de
overhand krijgt...



.... bij wijze
van spreken
dan...!



Hij kan proberen een
van de stevige bergstrui-
ken te grijpen om zijn
val te breken, maar dat
zou bij iedere normale
man een losgescheurde
arm betekenen....



HHNNGH...!

En zelfs de barbaar moet op zijn tanden bijten en
even wachten tot de pijngolven verdwenen zijn....



... voor hij langzaam en voorzichtig kan afdalen....



..... naar de bodem
van een nevelige val-
lei, die omsloten ligt
door torenhoge bergen..

Het is een vallei waarvan hij het bestaan zelfs nooit vermoed heeft.



Wat....?! Rook! Die stijgt op van een heuveltop, nauwelijks meer dan twee mijl hiervandaan...!



Op zijn hoede loopt de barbaar naar de omhoogrijzende grauwe rookzuil...

... zonder nog te weten welk gruwelijk schouwspel hem wacht op de plek van die rook!



Want daar, op de heuvelrug die nu schuil gaat onder schroeiend vuur en rook, worden de laatste verdodigers van een vesting op brute wijze afgeslacht door een woeste horde bloedдорstige krijgers, die gekleed gaan in leer en huiden....





Terwijl hij het bestijgt, denkt hij aan het medaillon.....



Maar de man die het hem gaf, is nu dood....

.... zonder verteld te hebben wie of wat er ontvoerd is, of zelfs voor wie zijn boodschap bedoeld is.....!



En dus kan Conan niets anders doen dan een uitweg te vinden uit deze GODVERLATEN vallei.....

... zo snel hij....



AAAGGH..!



Vervloekte panter! Kon ik maar bij mijn.....



Genoeg, Qaask....!
Laat de Ygg-dar leven!

Wie....?!

Ja, in ieder geval lang genoeg om ons de weg te wijzen naar de geheime vesting van diegenen onder zijn broeders die ervoor gekozen hebben om Gnarak te volgen...!



Als je jaagt op de krijgers die die burcht in de as hebben gelegd, dan moet ik je helaas teleurstellen! Ik hoor niet bij hen...!



De slachting was voorbij toen ik daar aankwam...

..... maar voor hij stierf, gaf de laatste overlevende me.... dit...!

H-Het... medaillon!



Het was van Kamali, mijn verloofde....! Ik was op weg naar haar, toen ik de rook zag. En daarna zag ik jou vluchten uit de richting waar die vandaan kwam. Is zij ook door die Yggdars gedood....?



Nee, ik denk het niet. Te oordelen naar de woorden van de man die mij het medaillon gaf, hebben die YGGDARS haar ontvoerd...!

De goden zij dank! Dan leeft ze nog! Ik moet haar vinden....!



Maar eerst moet ik naar mijn vaders vesting terug om hem het droeve nieuws te vertellen!

En zo....

Welkom in ons nederig huis, barbaar! En wees zo goed....





..... mijn zoon zijn wantrouwen te vergeven! Want we leven in moeilijke tijden....!



Eeuwenlang hebben wij, Osiren, met de Yggdars vreedzaam in deze vallei geleefd, afgescheiden van de buitenwereld door hoge bergen van graniet.

Ja, in de begintijd hebben onze voorouders elkaar uit alle macht bestreden om de HELE vallei te kunnen bezitten.



"Dat was een tijd van EINDELOZE oorlogen...."



"De Yggdars gingen in de aanval met hun machtige oorlogsmachines...."



"Wij sloegen terug met een kracht waarover alleen wij beschikten. We concentreerden geestelijke energie, die we met dodelijke kracht konden richten...."



"Maar de prijs voor het gebruik van deze kracht was hoog. Het beroofde de gebruiker van zijn levenskracht en kon uiteindelijk de dood tot gevolg hebben."

"Tenslotte sloten we een blijvende vrede met de Yggdars. Iedereen vond dat vrede beter was dan oorlog...."

"Toen de strijd voorbij was,
raakte de krijgskunde in vergetel-
heid.....



"Aan beide zijden kregen wapens en wapenrustingen alleen
nog een ceremoniële functie....

Ik geef toe dat we de Yggdars nooit volledig aan-
vaard hebben.... onze manieren van leven bleven
strikt van elkaar gescheiden.



Nu beseft ik dat dat
een ernstige, misschien
fatale fout is geweest!

In plaats van vriendschap te sluiten
en samen te werken richtten we on-
ze aandacht steeds meer op onszelf..



..... op de schepping
van uiterst verfijnde
abstracte kunstvormen...

"..... op het vergaren van geleerde geschriften....



..... en op het weven van wand-
tapijten die onze voorouders en hun
levenswijze verheerlijken....!



Maar de goden moes-
ten ons vroeg of laat
straffen voor onze
zelfgenoegzame le-
venswijze!

"En dat hebben ze ook gedaan. Want bij een van de Yggdar-clans is een cultus van haat ontstaan, gewijd aan de doods-god Gnarok, die tot de strijd oproept.....



"Aankankelijk bekeken we deze Yggdars slechts met arrogante nieuwsgierigheid. Want onze jeugd had nooit eerder een echte krijger gezien....



"Deze dwaze onbezonnenheid, barbaar....

"..... is onze tweede grote fout geweest! Kort geleden begonnen deze Gnarok-aanhangers onze vestingen te bestormen, onze mensen te doden....



"Zelfs hun eigen Ouden kunnen hen niet tegenhouden. En wij, die de krijgskunde vergeten hebben, kunnen dit fanatieke tij niet keren....

De Yggdar-oudere zijn bereid, net als altijd, met ons in vrede te leven. Maar we zijn te laat, tenzij de Gnarok-aanhangers tegengehouden kunnen worden!

Vader, ik heb al te lang getalmd! U moet me laten gaan, dan kan ik proberen mijn Kamali te redden uit de klauwen van haar ontvoerders!

Wat zeg jij ervan, vreemdeling...? Je ziet eruit als een krijger... als iemand die gewend is aan krijgsrumoer en aan het schelle gekletter van staal op staal!

Wil je mijn zoon helpen zijn ver-
loofde te redden en de vrede te herstel-
len in onze vallei, in ruil voor dit
kostbare juweel....?

Zwijgend knikt de Cimmeriër,
en dus...

Mijn vader bedoelt het
goed, Conan, maar hij had je
nooit mogen huren om me
te helpen.

Ook al heb ik in
mijn leven nooit oorlog
gekend, toch heb ik lang
geoefend met mijn
boog...!

En als het de wil van de goden is dat mijn verloofde nog leeft, dan ben ik zelf wel in staat haar te redden!

Conan trekt een wenkbrauw op, maar zegt niets....



Want hij heeft met eigen ogen de gruwelijke slachtpartij gezien waartoe de Yggdars in staat zijn....



..... en hij denkt dat, als ze Kamali's leven inderdaad gespaard hebben...

... het voor haar beter geweest zou zijn, als ze meteen gedood was...!



's Avonds...



De hoofdmacht kunnen we niet vinden, Conan.....

".... maar toch zit hier in ieder geval een AANTAL Gnarok-aanhangers....!"



"En kijk, barbaar....! Kijk daar.....!"







Wil je me helpen haar..... te begraven, barbaar?

Zoals het er nu voorstaat...

Bij Crom, Osiiren...! Kijk!



Even later...

Voor je hem doodde, barbaar, stond die idioot die mijn Kamali vermoord heeft, te pochen dat hij en zijn kameraden ons zouden verpletteren! Misschien... heeft hij gelijk!



Dus daarom troffen we alleen een kleine groep Gnarok-aanhangers aan en niet de hoofdmacht...!

Ze hebben je verloofde als aas gebruikt om ons weg te lokken...



De hoofdmacht is door het woud teruggekeerd om de vesting van je familie aan te vallen....!

We moeten onmiddellijk terug, Conan! Voor het te laat is....!



Maar...

Vader! Moeder...! W-Waar zijn jullie.....?



Ik vraag je nu alleen nog me te helpen wraak te nemen op die bloeddorstige aanhangers van Gnarak, zodat de overlevenden van mijn volk samen met de vredelievende Yggdars net als vroeger in harmonie in deze vallei kunnen leven...!



En zo, uren later...







Als het gigantische afgodsbeeld neerstort, slaan sommige Yggdars op de vlucht, terwijl ANDEREN aan de grond GENAGELD staan, verlamd door angst....



De gruwelijke kreten van de verminkten en stervenden weergalmen door de grot als een grimmige treurzang....



... die zich vermengt met het panische gehuil van de overlevenden...!



In blinde, wanhopige woede proberen zij de uitgang van de grot te bereiken....

Maar dat lukt ze niet...



Want zij die deze geïsoleerde vallei in een dal des doods veranderden, zijn allen gedoemd....



Met een oorverdovend gekraak stort de hoge grot in en bedelft de gillende Yggdars en de wraakzuchtige Osiiren onder een torenhoge berg stenen...



Crom...!



Nu de grot is afgesloten en de doem-cultus vernietigd is, lijken de vallei-bewoners weer vrij om hun oude leven op te vatten, zonder haat en zonder vrees....



Dat wil de barbaar tenminste graag geloven...



..... tot plotseling zijn blik valt op enkele schimmige schaduwen...



Daar, in het halfduister, kijkt een Yggdar-man nerveus naar Conan, terwijl hij haastig zijn gezin naar een nabije kloof leidt....



En verderop krijgt een andere Yggdar-familie de Cimmeriër in het oog, zodat ook die snel dekking zoekt in een rotskloof.



Kan onredelijke, blinde angst voor degenen die anders zijn ons eeuwig blijven teisteren..? Hopelijk niet...!



Maar het blijft een open vraag.....

HET duistere zwaard VAN JERGAL ZADH!

Ha, ha, ha, ha...!
Kijk diep in het vuur van
mijn onderwereld, Cleolanthe,
en aanschouw het toneel van
sterfelijke strijd, die zich op
dit moment op aarde
afspeelt...!

De woeste barbaar die
je ziet, met zijn flitsende
zwaard en sterke spieren,
wordt Conan genoemd.

HUHHGH!

Hmmm! Het is on-
mogelijk dat hij me niet
opgefallen zou zijn, oh
allerhoogste, zelfs al had
ik het niet gewild...!

Dood hem!
Dood hem...!

Michael Fleisher - tekst * John Buscema en Ernie Chan - tekeningen * George Roussos - kleur
Rob van Eijck - vertaling * BeauType - lettering * Ans Loos - Ned. productie en redactie



De andere vier stervelingen die je ziet zijn Cimmerische bandieten die in hun dwaasheid (hi, hi, hi) onze barbaar hebben aangevallen om zijn paard te stelen....!



Het is hun allerlaatste poging tot roof. Cleolanthe....! Kijk hoe de barbaar zijn vijanden neerhakt en laat stikken in hun eigen bloed....!

Hij is opgegroeid in barbarij, deze ijzersterke krijger....! Op een dag, zoals voorspeld is, zal hij KONING worden....!



Ha, ha, ha, ha....! Ja, Cleolanthe....! Koning....! En daarom wil ik mij meester maken van zijn ziel om hem zo te veranderen in mijn willoze slaaf....!



Met hem als mijn werktuig zal ik de aarde veroveren en bij mijn andere rijken voegen!

En opnieuw, zoals in de tijd voor mijn verbanning....







Later, als de nacht valt....

Deze ruïne lijkt me een vreemde plek om een zwaard te vinden, vind je ook niet, meisje....?

Dit is geen gewone ruïne, barbaar! En het zwaard dat we zoeken is geen gewoon zwaard...!

In lang vervlogen tijden, toen de wereld nog jong was, was deze tempel het centrum van verering van een demon, JERGAL ZADH...! Zo groot was zijn macht, dat zelfs de goden hem vreesden....!

En waar is hij dan nu, die Jergal Zadh...?

Verbannen naar een helse onderwereld door oude goden, die jaloers waren op zijn macht...!

Er staat geschreven dat hij alleen kan terugkeren als hij op een of andere manier een menselijke ziel kan stelen.

In dat geval moeten we hier niet blijven....!

Tegen een vliegend slangemonster vechten gaat nog..! Maar tegen...

Kalm maar, barbaar! Er zijn millennia verstreken sinds Jergal Zadh hier macht kon uitoefenen...!







Alsof niet IK deze razende slachtpartij in de hand heb....

... maar Jergal Zadhs duistere ZWAARD!



Maar waarom ben ik nu zo zwak, zo... verkild...?

Na een dergelijke heldhaftige strijd is het normaal dat je je zwak voelt, Conan!



En tenslotte....

Dood! Ze zijn allemaal dood!

Het lijkt ongelooflijk dat ik alleen zoveel mannen heb kunnen verslaan....!



Kom! Ik help je wel. Zorg er alleen voor dat je je greep op het zwaard niet verliest....!



Ha, ha, ha, ha...! Zo is het, barbaar...! Wat je ook doet, houd in ieder geval mijn zwaard vast! Want telkens als je het gebruikt tegen Cleoanthes geestverschijningen....

..... wordt een deel van je levenskracht door het zwaard geabsorbeerd...! Het begint 11 te glanzen door zijn nieuw verworven kracht!







Crom....! Dat gestamp.... en dat afschuwelijke sissende geluid!



Croms duivels! Zoek dekking, Cleolanthe...! Snel, meisje...!

I-Ik heb verhalen gehoord over draken in de zwarte koninkrijken, in de wouden bij Xuchotl, maar.....



..... ik mag hangen als ik ooit gedacht had dat ik er nog eens een zou zien in de heuvels van mijn eigen CIMMERIA...!



Verdomme! Mijn slagen hebben geen uitwerking....!

I-Ik ben vast nog....



..... te ZWAK om....

UNNGHHH!!

Bij
alle demo-
nen...!

CONAN!!



Sta op, barbaar...! In naam van
alle goden tot wie je bidt, sta op.....!
Anders zal de draak je verslin-
den....!

Het lukt niet, meisje!
Ik heb zelfs geen kracht
meer om te blijven staan!

Laat me maar,
meisje....! En.... red
jezelf...!



Vlucht....

Croms duivels...! Het zwaard...!
Het trekt me overeind door een
of andere magische kracht! Alsof
het niet van staal is, maar
een ding dat.....

...LEEF!!



Het zwaard han-
teert ZICHZELF
.... en niet IK...!



En bij iedere slag begint
het zwaard helderder te schijnen
..... steeds helderder....



Je mag niet
opgeven, barbaar!
De DRAAK be-
gint 卐 te wan-
kelen...!

Hij is
al zwaar ge-
word....
en hij ver-
liest bloed
uit vele
wonden!



De goden zij dank....!
Het is je gelukt, Conan....!
Je hebt gewonnen....!

Gewonnen....
ja! Maar ik kan am-
per staan....



Luister naar me, barbaar....! Ik ben
een vrouw die vroeger vele man-
nen gekend heeft....!



Maar nooit, in al mijn
levens, heb ik een dapperder
man gekend dan jij...!

Levens?



Niets,
barbaar.... houd
me vast...





Probeer niet aan mijn macht te ontsnappen, heks...!

Sta op en volbreng de taak die je op je genomen hebt! Schep met je kracht het laatste visioen waartegen hij moet vechten, voor zijn ziel de mijne is...!

Nee! Nooit...!



Goed dan, hekse-vrouw....! Conans lot is bezegeld.... en het JOUWE nu ook....!

Ga heen, mijn dienaren, naar de aarde! Dwing die barbaar mijn zwaard op te nemen, dan kan ik zijn ziel stelen....!

Wij bestaan slechts om uw bevelen op te volgen, oh heer...!





En dan....

Ja, en dan ~~is~~ je
zwaard er nog, Jergal
Zadh...!

Als ik het aan jou
overlaat, zou het je
nog lukken ook om
de barbaar het deze
nacht nog EEN keer
te laten hanteren....!
Is dat niet zo....?



Nu
niet
meer!



Aaarrgh! Heks! Teef..!
Ongedierte...! Ben je zo
dom dat je niet beseft dat
je LOT nu BEZEGELD
is....?

Conan! Liefste...!
Ik had niet gedacht dat
zelfs een zo sterke man
als jij zo snel weer bij
zou komen!

Ja, meisje, ik heb het ge-
voel alsof ik eindelijk al mijn
KRACHT weer terugheb!

Maar
nu moet je
me toch nog
een paar
dingen uit-
leggen, meis-
je, zoals...







Cleolanthe.....!



Soms zijn zelfs HELDEN hulpeloos.....

..... als zelfs de moed van de machtigste barbaar verbleekt naast de KRACHT van de LIEFDE van een vrouw.....!



Of de HAAT van een demon...?

Ik had je verslagen, als zij er niet geweest was, barbaar.....!

Volgende keer lukt het me...!

Volgende keer krijg ik je wel.....!

EINDE.

IN DIT NUMMER MAG
GOLIATH PROBEREN
HET WEBHOOFD
TE PLETTEN!

KOOP 'M SNEL

WED. VAN
SPIDERMAN

45

ZO... DUS JIJ
BENT DE STERKSTE
HELD IN HET
UNIVERSUM?

HA!



JP
JUNIOR
PRESS
STRIP

Doe het met je Superhelden® schoolagenda

... een heel jaar lang ...

VERPLETTEREND
MOOI OMSLAG DOOR
TODD MCFARLANE

ONRECHT
MACHTSWELLUST
DISKRIMINATIE

SUPERHELDEN
AGENDA '90-'91

MCFARLANE
'89-'90

Spiderman vecht tegen
de Kingpin, de onder-
wereldbaas die scholieren
aan de drugs
helpt.

KOOP HEM!

**NIET VOOR
SOFTIES!**

Copyright © 1990 Marvel Entertainment Group Inc.
All rights reserved. Spider-Man is a trademark
licensed by Marvel Entertainment Group Inc.